

WYNIA'S WEEK

Waarom willen progressieven toch zo graag achteruitboeren?



Door [Syp Wynia](#) - 24 december 2022

Geplaatst in [Uncategorized](#)

De kerstkaart van Wynia's Week is ook dit jaar van René van Asselt. Over sigarenrokende mannen, klimaatklevers en een diversiteitsdiner met de jas aan. Een warme kerst gewenst! | Het is een hype om **achteruit te willen boeren**. Terug naar de natuur en zo. Maar is dat nou vooruitgang? Door Arnout Jaspers | Mark Koster **kijkt rond in Hilversum**. Waar de middelmaat regeert. Neem nou de NPO | De ministers Ollongren en Hoekstra mogen graag borstkloppen over de Europese - en de **Nederlandse - prestaties in Oekraïne**. Maar meer dan 2/3 van de Oekraïense wapens komen uit de VS | Terug van best lang weggeweest. Wat te denken van **9 jaar wachten** op een sterilisatie? Door Wim Groot | Is Suriname nou een **raciaal paradijs** of niet? En als het niet zo is, is dat dan ook weer de schuld van Nederland (vast wel)? Door Hans Werdmölder | In de loopgraven woedt een **culturele veldslag**. Wat te denken van de taalcontrole? Door Arie Graafland |

We vallen u er niet graag mee lastig, maar het is natuurlijk wel waar: de donateurs vormen **het fundament van Wynia's Week**. U maakt het als donateur mogelijk dat ons online magazine 104 keer per jaar verschijnt - ook straks weer, in 2023. Doneren kan op verschillende manieren, kijk **HIER**. Alvast hartelijk dank!