

WYNIA'S WEEK

Nieuw jaar, zelfde oorlog. Maar toch: de beste wensen uit Israël



Door [Syp Wynia](#) - 30 december 2023

Geplaatst in [Uncategorized](#)

Als door een vergrootglas wordt gekeken of Israël in het overbevolkte Gaza ook maar iets verweten kan worden bij het voeren van de meest moeilijke oorlog ooit. Een [brief uit het heilige land](#) met de beste wensen van Willem Dercksen | [Sigrid Kaag](#) wist geen moment de indruk te wekken dat ze er primair voor [de gewone Nederlander](#) was. Arnout Jaspers over de scheidend vicepremier | [Democratische doorbraak](#) of toch weer spaken in het wiel? SYP WYNIA in gesprek [VIDEO PODCAST](#) met MAAIKE VAN CHARANTE over hoe ['de weldenkende klasse'](#) omgaat met de verkiezingsuitslag van 22 november | [Er komt een pensioenclash](#) tussen [Agnes Joseph en Klaas Knot](#), voorspelt Eduard Bomhoff. En: de winnaar laat zich raden | [Joop van den Ende](#) heeft een [verbijsterende nieuwe rol](#): redder van de NPO. Lees [Mark Koster](#) | [Hoe hipper, hoe beter](#). Maar wat bleef er in 2023 over van Lightyear, VanMoof en andere [troetelbedrijven](#)? Menno Tamminga maakt de balans op | [Landjepik](#) in Zuid-Amerika: de Venezolaanse dictator Nicolás Maduro is [grenzeloos brutaal](#), constateert Piet Emmer |

[is jarig!](#) **Bent u al donateur?** Dan hopen wij dat u ook het komend jaar weer meedoet. Kwam het er nog niet van, maar wilt u wel Wynia's Week mogelijk maken? Dan hopen we dat u **nu ook de stap** zet. **Doneren kan op verschillende manieren** en zowel met een **éénmalig** bedrag als met een **maandelijks** bijdrage. Hartelijk dank!