

WYNIA'S WEEK

'Ik blijf geloven dat er in Rusland op een dag zal zijn wat er niet is geweest'. Navalny's brieven uit de goelag.



Door [Syp Wynia](#) - 21 februari 2024
Geplaatst in [Uncategorized](#)

Vanuit zijn cel correspondeerde de Russische oppositieleider en politiek gevangene [Aleksej Navalny](#) in 2023 met de voormalige Sovjet-dissident Natan Sharansky. 'Ik wil echt heel graag de laatste zijn die dit moet doorstaan' | [Hoezo 'eigen staal eerst'? Tata Ijmuiden is geen banenplan, maar een bedrijf.](#) Door Menno Tamminga | [Moskou, Peking, Hamas: Kevin van Vliet vraagt zich af hoeveel foute vrienden Zuid-Afrika nog kan verdragen](#) | [Prins Geert heeft het doodgewaande verschijnsel 'volkspartij' wakker gekust.](#) Door Roelof Bouwman | [Michiel de Vries: Elke eerstejaars student zou zich schamen voor het malicieuze onderzoek naar misstanden bij de NPO](#) | [Degrowth maakt meer kapot dan je lief is - en is nog elitair en paternalistisch óók.](#) Door Rik Smits | [Van standpunt veranderen gaat nooit vanzelf. Hans Wansink las een boek over mensen die openlijk rekenschap durven geven van hun voortschrijdend inzicht](#) |

verschijnt ook dit jaar 104 keer met even onafhankelijke als broodnodige berichtgeving. Plus video's en podcasts. De donateurs maken dat mogelijk. [Doet u mee?](#) Hartelijk dank!