

'Tegen de onzin' - Syp Wynia's tijdloze kroniek van de Rutte-jaren



Door [Redactie](#) - 8 januari 2022
Geplaatst in [Boeken](#) - [RutteVier](#)

Twee jaar geleden verscheen de eerste druk van 'Tegen de onzin', Syp Wynia's boek over de vaak wonderlijke Rutte-jaren. Nu, vele drukken verder, blijft het een onmisbaar boek voor wie het Nederland van 2022 wil begrijpen. Waarom gebeurt er van alles wat niemand wil? Waarom gebeurt er veel niet wat velen juist wel willen?

'Tegen de onzin' gaat over een land in de knoop, over Nederland Transitieland, over de macht van kantoren in Brussel, New York en Genève, over Sigrid Kaag die actiegroepen sponsort en over al die andere verbazingwekkende zaken die al te vaak gewoon worden gevonden. Waarom heeft gasland Nederland als enige een gasverbod? Hoe zit het eigenlijk met de houdbaarheid van Mark Rutte?

'Tegen de onzin' wordt nog steeds bijgedrukt, ook in het nieuwe jaar 2022. Het boek is verkrijgbaar als [paperback \(17,50\)](#) als [e-book \(9,95\)](#) en als [luisterboek](#) (zoals bij Storytel, Luisterrijk, Kobo en andere e-book-winkels).