

Het verdriet van De Schilderswijk



MAAIKE VAN CHARANTE

**Het verdriet van de
SCHILDERSWIJK**

**OVER DE TEOLOORGANG VAN EEN HAAGSE VOLKSWIJK
(1960-1980)**

BLAUWBURG WAL

Het verdriet van De Schilderswijk

Door [webheads](#) - 9 december 2021

'Als het waar is wat veel oud-Schilderswijkers zeggen, dan kom je er niet omheen dat duizenden - misschien wel tienduizenden - iets verschrikkelijks is aangedaan...'

Er is een hoop geschreven over de Haagse Schilderswijk, maar zelden vanuit het standpunt van de Schilderswijkers zelf. Maaïke van Charante zocht in het Haags Gemeentearchief naar de oorzaken van de grote veranderingen in Nederlands bekendste - en wellicht beruchtste - volkswijk tijdens de periode 1960-1980. Ze beschrijft het langgerekte sterfbed, de pijn van de bewoners en eindigt met een krachtige oproep om te leren van de geschiedenis:

'De teloorgang van de oude Schilderswijk was een tragedie. Maar laat deze ramp nut hebben, opdat de machtelozen niet opnieuw vermalen worden door de onverschilligheid van de machtigen.'

Auteur Maaïke van Charante is zelf geboren in de Schilderswijk in Den Haag. Sinds 2018 schrijft zij artikelen over politiek en maatschappij.