

WYNIA'S WEEK

De maakbare mens



De maakbare mens

Door [webheads](#) - 18 mei 2023

Of het nu gaat om gezondheid, veiligheid of meningen: alles moet meetbaar en maakbaar zijn. De instabiele factor in deze maakbare samenleving is de mens. Daarom wordt aan de mens gesleuteld: aan zijn gevoelens, gedachten en gedrag. Het doel: een modelburger die geen risico's neemt, gezond is en altijd de juiste opvattingen heeft.

In *De maakbare mens* beschrijft journalist en historicus Bina Ayar met scherpe pen hoe de maakbaarheidsmanie gepaard gaat met moralisme, controle en het verlies van vrijheid, verbinding en verbeelding. Aan de hand van interviews met denkers en specialisten wordt ook duidelijk dat het paradoxen regent bij de conditionering van de mens. Het uitsluiten van minderheden die zich weigeren te laten omvormen tot 'inclusieve modelminderheden' is daar een treffend voorbeeld van. Indringende vraag: is de maakbare mens nog wel menselijk?

"Ayar analyseert vlijmscherpe de obsessie van de machthebbers en hun roepstoeters van de media in hun fanatieke streven naar een land vol Stepford Wives: modelburgers die geen risico's nemen, gezond zijn en altijd de juiste opvattingen hebben." - HP De tijd